

Αξιότμε κύριε Αντιπεριφερειάρχα,

Διάβασα με ενδιαφέρον την από 18 Απριλίου τ.έ. επιστολή σας και εκτιμώ ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον και την ευαισθησία την οποία εκφράζετε.

Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε καλά πως η Ελληνική Πολιτεία, τόσο η κυβέρνηση όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν καταβάλει τα τελευταία χρόνια κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υπόχρεώσεις τους, αφενός όπως ορίζει το εθνικό και διεθνές Δίκαιο και αφετέρου όπως επιβάλλουν οι αξίες του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης που είναι βαθιά ριζωμένες στην ψυχή του Λαού μας.

Η προσπάθεια αυτή είναι συνεχής, ενιαία, συνεκτική και συστηματική και εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο. Αυτή η πολιτική έχει ουσιαστικά δημιουργήσει εκ του μηδενός έναν μηχανισμό υποδοχής αιτούντων άσυλο στη χώρα μας και έχει επιτύχει να παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής και διαβίωσης στους αιτούντες άσυλο. Αυτή η πολιτική δεν θα μπορούσε να έχει αποφέρει αποτελέσματα παρά μόνο με τη συμπαράσταση και συνδρομή των τοπικών κοινωνιών και αρχών.

Σας διαβεβαιώ ότι η ανακούφιση και ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών που έχουν σηκωσει το βάρος της προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης αποτελεί κεντρική επιλογή και προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας.

Θα ήθελα να εξάρω την προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, η οποία φτάνει τα όρια της υπέρβασης, κάτι το οποίο γνωρίζετε ήδη καλά από την εμπειρία της περιφέρειάς σας.

Επίσης, τονίζω για μια αικόμη φορά ότι η Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής παραμένουμε δεσμευμένοι και αποφασισμένοι στη μάχη ενάντια στους διακινητές, τους εμπόρους του ανθρώπινου πόνου, τους οποίους έχουμε την υποχρέωση να οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης για να λογοδοτήσουν.

Το προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα αποτελεί μια μείζονα πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρώπη και ασφαλώς υπάρχουν αρκετά προβλήματα που μένουν να επιλυθούν, ενώ βασικές παράμετροι του ζητήματος δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τη χώρα μας, σύντε καν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι έχει την πολιτική βούληση και την ικανότητα, αλλά πλέον και την εμπειρία, ώστε να διευθετήσει όποια θέματα απομένουν ή πρόκειται να ανακύψουν στο μέλλον.

Οι στόχοι είναι κοινοί και ευελπιστώ ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τους επιδιώξουμε από κοινού, σικύβοντας πάνω στις ανάγκες τόσο εκείνων που ξεριζώθηκαν βίαια από τον τόπο τους, όσο και εκείνων που υποδέχθηκαν με κατανόηση και ανθρωπιά τους πρόσφυγες και μετανάστες.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι είμαι πάντα έτοιμος να συζητήσω οποιεσδήποτε προτάσεις με συγκεκριμένο περιεχόμενο, οι οποίες δύνανται να προσφέρουν πρακτικές λύσεις σε προβλήματα.